

Vlindernieuws



Na de herfstvakantie zijn de feestdagen van de basisschool begonnen! 😊

Eerst hebben wij gewerkt over de herfst en natuurlijk een lampion gemaakt.

Ook hadden we in de klas een herfstwinkel. Hier konden we allemaal verschillende herfstvruchten kopen.

Zo leerden wij o.a. de begrippen meer, minder/minder, groter/kleiner, duurder/goedkoper en leerden wij spelende weg omgaan met geld.

We hadden 1 -en 2 euromunten en de spullen varieerden in prijs van 1 tot 6 euro. De maïs was eerst wel duur, 100 euro, maar nadat we hadden bekeken hoeveel euro wij tot onze beschikking hadden werden ze gelukkig afgeprijsd naar 6 euro.



Onze lampion bestond uit meerdere schrijfpatronen. Zo werd het gras met wasco getekend met punten, de lucht met golven, de boom met lange rechte strepen, de regen met kleine streepjes en de wind met krullen. Daarna met ecoline insmeren, drogen, met olie insmeren, drogen, lamineren en klaar! Prachtige waterdichte lampions!

Na Sint Maarten kwam natuurlijk Sinterklaas al weer naar Nederland. Dit jaar niet met Amerigo, maar met Ozosnel. Op het leerplein werd een heuse stal gemaakt voor Ozosnel en in de klas werd samen een hoek gemaakt met het bureau van Sinterklaas, een 'inpakhoek', een 'bakhoek' en een stal voor Amerigo/Ozosnel.

De kinderen in de huishoek hebben schoen, laars en/of klomp gezet, gezongen en zijn daarna gaan 'slapen'. Daarna kwam Sinterklaas met de Pieten cadeautjes brengen in de schoen, laars en/of klomp.

Een aantal kinderen hebben voor de 'bakhoek' speciaal een oven gemaakt. Er moest wel een raampje in om te kijken of de pepernoten klaar waren. Dat was nog wel even een klusje! Maar toen hij eenmaal klaar was zijn er heel wat pepernoten in gebakken met de speciale pepernotenklei van juf Tiny!

Op de gang hadden we een bak met strooigoed. Hier konden we fijn mee sorteren, wegen en aan onze sensomotorische ontwikkeling werken. We hadden er eerst even van gesnoept en er daarna allemaal met onze handen door geroerd. Nu waren de pepernoten en snoepjes toch wel erg vies geworden en konden we er niet meer van eten. Dit is ook bijna helemaal gelukt, het er niet meer van snoepen 😊



Sinterklaas is natuurlijk ook nog met een paar Pieten op school geweest. Zij kwamen ook nog even speciaal bij ons in de klas. Wij hebben voor Sint en zijn Pieten meerdere dansje gedaan en een paar kinderen hadden nog een vraag voor Sinterklaas. Bv. Hoe komt Sinterklaas nu met een paard op het dak?

(Kinderen weten zelf vaak heel goed een antwoord op hun vragen. Zo ook bij de vraag wie er nu eigenlijk is, Sint of de Kerstman? Er was een leerling die wist te vertellen dat Sinterklaas 4 en 100 is en dat de Kerstman 160 is. Tja, wie is er dan ouder? Inderdaad, Sinterklaas 😊)

De afgelopen weken stonden in het teken van het Kerstfeest. We hebben prachtige engelen gemaakt voor in de kerk tijdens de kerstwandeling (lang leve de glitters! 😊), mochten met groene verf onze handen insmeren en daar een kerstboom mee stempelen en hebben we een kribbe met het kindje Jezus gemaakt van klei.



Wij wensen iedereen hele fijne feestdagen en een goede jaarwisseling toe en alle goeds voor 2020!!

