

Pinguïnnieuws

De afgelopen weken stonden in het teken van Sinterklaas met hieronder een kleine impressie van wat we allemaal gedaan en geleerd hebben in onze groep.

We hebben genoten van het grote voorleesboek van Sinterklaas en daarna met elkaar belangrijke woorden bedacht die bij Sinterklaas horen. Natuurlijk mocht het nieuwe paard Ozosnel ook niet ontbreken; aangezien Amerigo nu van zijn welverdiende pensioen geniet in Spanje.



Via het digikeuzebord hebben we gezien wat een hoefsmid allemaal doet wanneer de hoefijzers van een paard worden vervangen en dit was reuze interessant.

In de grote hal was de stal van Ozosnel gemaakt en met de hulp van een aantal ouders, waarvan we paardenspulletjes mochten lenen, was dit een groot succes. De kinderen hebben er heerlijk in kunnen spelen en ontdekken.





In klas hadden we pepernotenklei waarmee we heerlijke pepernoten konden maken. Deze gingen vervolgens in de oven om te bakken.



In de huishoek kwamen Sinterklaas en Piet bij ons op bezoek. Zij brachten regelmatig even een bezoekje aan de stal van Ozosnel om te kijken of er wel goed voor hem gezorgd werd.

We hebben Ozosnel nog gemaakt op het dak en dit was best nog wel een hele klus om hem goed op het dak te krijgen! Hij mocht er niet van afglijden, want dan had Sinterklaas op pakjesavond een groot probleem



Gisteren, op 5 december, hebben we een fijn Sinterklaasfeest gevierd in de groep met voor iedereen een leuk cadeautje.

Nu Sinterklaas met al zijn Pieten naar Spanje teruggaat voor een welverdiende vakantie gaan wij de laatste 2 weken in.

Deze zullen in het teken staan van de Kerst.

