

Klassennieuws groep 2

Tijdens de kunstweken (1 t/m 12 april) werkt groep 2 over kunstenaar **Wassily Kandinsky**.

De Russische kunstenaar Wassily Kandinsky wordt beschouwd als een van de grootste kunstenaars van de twintigste eeuw. Kandinsky was een van de schilders die vorm en filosofische ondergrond gaf aan de abstracte kunst. Hij was een van de eerste kunstenaars die iets maakte waarop je niets kunt herkennen. Hij liet zich inspireren door muziek. Volgens Kandinsky spreekt iedere kleur een eigen taal met een eigen expressie en zit in elke kleur een vorm en ziel. Verschillende kleuren samen zullen een innerlijke beleving bij de beschouwer bewerkstelligen.



De kinderen van groep 2 hebben verschillende werken van Kandinsky bekeken. Wat zie je zoal? Welke kleuren heeft hij gebruikt? Vervolgens gingen de kinderen zelf een kleurrijk stadsgezicht maken.



De abstracte kunst van groep 2



Maar wat is kunst nu eigenlijk?

Jelbrich: Als je iets moois maakt.

Jinte: Dat je een schilderij maakt.

Jens: Een tekening of een schilderij.

Djurre: Dat je zonder te kijken een huis maakt van verf.

Lorenzo: Schilderijen.

Lieuwe: Dan moet je dingen leren. Dingen maken. Bijvoorbeeld hartjes of een huis.

Amke: Hele mooie beelden. En bijvoorbeeld schilderijen.

Amelie: Doen wat je kan. Verven, kleuren, bouwen.

Jildau: Een schilderij. En een mooie tekening.

Floran: Een heel oud schilderij met mensen erop. Of een koe die ligt. Iets wat iemand heeft gemaakt.

Rayen: Verven, tekenen, knutselen.

Irem: Dat is als je allemaal kleurtjes gebruikt en dat het mooi is. Alsof het een verjaardag is.

Wouter: sommige kunst gaat kapot en sommige kunst niet. Zoals een beeld van steen.

Kunst zijn hele grote vormen die je ergens aan kan doen.

Evelien: dat je iets moois maakt.

Faye: iets wat je kunt maken.

Gerwin: allemaal verschillende huizen in verschillende kleurtjes.

Hylke: kunst is als je een heel mooi huis maakt, en een hele mooie lucht, mooie wolken en een taxibus.

Ilza: schilderij en een huisje met verschillende kleurtjes.

Jurre: iets wat je heel mooi hebt gemaakt.

Maureen: dat je iets maakt wat kunst is, dat je een tekening maakt of verfdingen.

Tjitse: als je een appelboom kan maken.

Ytsen: een mooi schilderij.



**Groep 2 wenst iedereen alvast fijne Paasdagen
en een fijne vakantie!!**