

We zijn inmiddels al 4 weken aan het nieuwe schooljaar begonnen. 4 weken waarin we al van alles samen gedaan en beleefd hebben.

De eerste 3 weken was het wennen aan nieuwe methodes en daarbij soms ook een nieuwe manier van werken, aan de nieuwe groep en eventueel het andere gebouw en ook zeker wennen aan elkaar. Dit alles gaat vanaf het begin alsof het nooit anders is geweest. Geweldig om dit te zien en mee te maken als leerkracht van de groep.

We hebben al een sportdag met alle groepen 8 van Comprix gehad in Gorredijk en we zijn net een dag terug van 3 dagen kamp in Appelscha.

Het waren gezellige dagen/weken met elkaar en beloofd veel goeds voor dit nieuwe schooljaar!

Nieuw schooljaar.

We zijn nu gemengd met de pols. En daardoor hebben we een hele leuke klas gekregen.

We zijn ook de vrijdag 21 september naar een sportdag gegaan in Kortezwaag. En de 24ste zijn we op kamp gegaan.
Groetjes Lara-Sophie



Sportdag

Vrijdag 21 september hadden we in Gorredijk bij de sporthal in Kortezwaag sportdag van Comprix we hebben drie verschillende sporten gedaan we hebben breakdance, fierljeppen en beaatsvolleybal gedaan. We hebben ook allemaal een shirt van Comprix gekregen.

Bij breakdance hebben we een stukje uit een dance gedaan. Het was heel leuk.

Liefs Martine

Kamp groep 7/8 2018 in Appelscha

Het was een gezellig kamp. Heel veel mensen hadden kroepoek mee. En we lagen de eerste dag pas om 3 uur te slapen. We zijn de tweede dag ook naar een klimpark geweest. En we moesten van een zeven meter hoge paal springen. En daarbij gingen we ook van een super leuke tokkelbaan geweest. Met vriendelijke groet Stijn Lolkema en Yorrick visser.

We zijn naar Appelscha geweest. Het was 38 kilometer fietsen het was heel leuk, omdat we steeds nieuwe routes hadden. We waren er eindelijk. We zijn naar het klimbos geweest in Appelscha. Je moest van een 7 meter hoge toren afspringen en maar vertrouwen op die jongen die je vast hield met een klein touwtje. We moesten ook abzeilen. En in touwen klimmen en tokkelen was er ook bij. In de avond had ik ook mee gedaan aan de bonte avond. Ik had een act gedaan met glowsticks. Daarvoor kreeg ik een 9 en een half. buiten bij de kampeerboerderij was een springkussen met een kabelbaan en nog veel meer. en de laatste dag moesten we helaas weer uit de kampeerboerderij zijn. We zijn naar de duinen geweest en hebben veel plezier gehad.
Sanne

We waren op schoolkamp in Appelscha en we hadden een mooi kroepoekfeest.

De bonte avond was leuk. We hebben gefietst en dat was wel leuk en we gingen naar een klimpark en sprongen van een hoge paal af en we hadden getokkeld en van een muur afspringen en aan een klimwand. Van Tjolling

We waren in Appelscha en daar hadden we een mooie kampeerboerderij. We hadden een overdosis aan snoep en kroepoek gehad slaapgebrek. De bonte avond was heel leuk wij hebben het frikadellenlied gedaan. Het leukste was de jongens van outdoor. Groetjes Damian en Folmer

We zijn op kamp geweest op de fiets naar Appelscha. we hebben 38 kilometer gefietst. Het was heel gezellig. We hadden ook bonte avond ik en Lara hadden iets heel moois bedacht maar Lara wilde niet meer en toen heb ik het met Doutsen gedaan en Doutsen en ik hebben niet geoefend maar we lagen in een deuk al met de kleding en de dans het was een geslaagd kamp.

Groetjes Ilse

Wij zijn met groep 7 op kamp geweest. De 1^{ste} dag hebben we 38 k/m gefietst. Toen we aankwamen gingen we in de speeltuin spelen en daarna gingen we in onze kamers. We aten die avond hamburgers. De 2^{de} dag gingen we naar outdoor. We kregen een tuig om en we moesten veel enge dingen doen. Die avond aten we pannenkoeken. En we hadden de bonteavond en het was super grappig en leuk.

Groetjes Nicole van Sleen.

Wij zijn 24,25 en 26 September met groep 7/8 van de Opstekker op kamp in Appelscha geweest.

We zaten op de boscamping in het kamphuis het was super leuk. we zijn ook naar outdoor geweest en dat vond ik het aller leukst. Er waren 5 onderdelen: van een paal af springen, abseilen, tokkelen, een parcours beklimmen en een klimwand beklimmen.

Groetjes Marije.

We waren 24 t/m 26 september op schoolkamp, we moesten eerst een eind fietsen. Toen kwamen we 13:30 aan en konden er meteen in. We moesten eerst de bedden opmaken, toen gingen we naar buiten en alles bekijken. Er was een klein voetbalveld, kabelbaan, springkussen, klimtoestel en schommels. De tweede dag zijn we naar het klimbos in Appelscha geweest, daar hebben we een parcours afgelegd, we hebben de vertrouwens-sprong gedaan op een klimwand geklommen en we gingen abseilen.

En met een tokkelbaan naar beneden de volgende dag zijn we met de auto naar huis gegaan.

Remco en Jesse

